



Demenz

Wat heb ik veel van je geleerd
Van kleine feitjes tot grote lessen
Wat heb ik veel van je geleerd
Al die kennis zit nu in mijn hoofd
Wat heb ik veel van je geleerd
Samen, gebogen over de wereldkaart
Wat heb ik veel van je geleerd
Dat ziek worden simpelweg bij het leven hoort
Wat heb ik veel van je geleerd
Ook hoe je dit overhemd kreukvrij maakt
Wat heb ik veel van je geleerd
Daarom sta ik nu op dit podium te praten over jou

En nu, nu zijn je herinneringen langzaam aan het verdwijnen.
Je herkent me dan weer wel en dan weer niet
Of verwacht me met je overleden schoonbroer
En de laatste tijd wordt het ook wat moeilijker te begrijpen wat je zegt

Maar klopt het wel dat je herinneringen verdwijnen?
Bernlef schreef het goed:

“Om iets te zien moet je eerst iets kunnen herkennen.
Zonder herinnering kun je alleen maar kijken.”

Je herinneringen zijn er dus gelukkig nog steeds.
Want je hebt me geleerd hoe ik kan zien.

Tim Leufkens