



5 SEPTEMBER
DAG VAN DE PTSS,
HELP(T) ZE THUIS
KOMEN

**UITNODIGING
DAG VAN DE PTSS HELP(T) ZE THUISKOMEN
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020**

PROGRAMMA ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 ((wijzigingen voorbehouden)

19:00 – 20:30 uur

Ontsteken van licht - symbool van hoop

Muzikale omlijsting m.m.v. Claudia Couwenbergh (sopraan) en het Slagwerkensemble Philharmonie
Sittard – Marinierskapel der Koninklijke Marine

In formatie oproeien sloepen van de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC)

Afmeren sloepen DMRC nabij mijnneveger Hr. Ms. Mahu (varend erfgoed Koninklijke Marine)

Muziek door Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

Korte toespraak

“Signaal Taptoe” + “Riemen op”

1 minuut stilte

Start panelinterviews met deskundigen over begeleiding en ondersteuning bij PTSS

Vertolking compositie “Il passato nel presente” door Claudia Couwenbergh (sopraan) met muzikale
begeleiding door muzikanten van het slagwerkensemble van de Philharmonie Sittard

*(dit muziekstuk ‘het is het verleden in het heden’ is speciaal voor deze dag gecomponeerd door
Verklanking, creators van muzikaal-wetenschappelijke composities)*

Vervolg panelinterviews met deskundigen over begeleiding en ondersteuning bij PTSS

Muziek door Marinierskapel der Koninklijke Marine

Lancering Stichting Help Ze Thuiskomen

